



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξενοφώντος 15^Α | 10551 Αθήνα

02.07.2015

Εμείς αποφασίζουμε ...

ΝΑΙ στην Ελλάδα, ΝΑΙ στην Ευρώπη

Διανύουμε ήδη την πιο κρίσιμη εβδομάδα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε στην εξουσία τάζοντας «λαγούς με πετραχήλια» στον δοκιμαζόμενο από τις ολέθριες συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών ελληνικό λαό.

Για πέντε, σχεδόν, μήνες «διαπραγματεύτηκε» με περισσή υποκρισία, με «δημιουργική ασάφεια» και με ατελείωτη διγλωσσία για να καλύψει την παντελή ανυπαρξία στρατηγικού σχεδίου και μεταρρυθμιστικών προτάσεων. Η αρχική συμπάθεια στην Ευρώπη έγινε πλήρης απομόνωση.

Και έρχονται τώρα, χωρίς να αναλαμβάνουν την παραμικρή ευθύνη για το σημείο που οδήγησαν τη χώρα και «πετάνε το μπαλάκι» και πάλι στον ελληνικό λαό, θέτοντας σε δημοψήφισμα μια πρόταση των «θεσμών» που πλέον δεν υπάρχει στο τραπέζι.

Καταφεύγουν σε ένα ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό δημοψήφισμα που θα τους δώσει διέξοδο διαφυγής μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων, **παραμένοντας εγκλωβισμένοι στις εμμονές και στις ιδεοληψίες** που τους διακατέχουν και οδηγώντας τους πολίτες στην απαξίωση κάθε έννοιας αξιοπρέπειας, η οποία αντικατοπτρίζεται στις εικόνες ντροπής που βιώνουμε καθημερινά στην χώρα μας.

Αποκρύπτουν προκλητικά το πραγματικό ερώτημα που αφορά στις συνέπειες του ΟΧΙ, στις συνέπειες της καταστροφικής χρεοκοπίας και εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό διακύβευμα στο οποίο καλείται να πάρει θέση ο ελληνικός λαός.

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σεβόμενη την κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε, σε συνθήκες πρωτόγνωρης

εξαθλίωσης, αλλά κυρίως την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών που οι ολέθριες πολιτικές των τελευταίων ετών τους έχουν διαλύσει, καταγγέλλει την ανεύθυνη, εθνικά επιζήμια και διχαστική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και καλεί τον ελληνικό λαό να πάρει θέση. Να αποφασίσει για το μέλλον των επόμενων γενεών.

Η αποχή είναι αδιαφορία για την τύχη της χώρας, είναι λάθος!

Το ίδιο και η «δήθεν» ουδετερότητα.

Τέρμα οι αυταπάτες. Τέρμα τα ψευτοδιλήμματα. Οι τράπεζες έκλεισαν, η χώρα ξέμεινε από χρήματα. Δεν είναι κινηματογραφική ταινία, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας είναι, δυστυχώς, η εφιαλτική πραγματικότητα και είναι ήδη εδώ. **Η επόμενη μέρα του πολωτικού δημοψηφίσματος δεν θα είναι εύκολη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.** Εδώ που οδήγησε η κυβέρνηση τα πράγματα ανοίγονται δύο δρόμοι: ένας εξαιρετικά δύσκολος και επώδυνος κι ένας καταστροφικός.

Η επιλογή είναι δική μας και είναι μία:

ΝΑΙ στην παραμονή στην Ευρωπαϊκή οικογένεια,

ΝΑΙ στην Ευρώπη της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, της ισότητας, της ενότητας, της κοινωνικής προστασίας και της προσήλωσης στα δημοκρατικά ιδεώδη,

ΟΧΙ στην Ευρώπη των εκβιασμών, των απειλών, της τοκογλυφίας, των εξοντωτικών μνημονίων και των συμφερόντων,

ΟΧΙ στην εθνική απομόνωση, στην πόλωση και στον διχασμό που καλλιεργεί στον λαό η κυβέρνηση για να ξεπεράσει τα εσωτερικά της αδιέξοδα!

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μάνος Ανδρουλάκης

Κώστας Χριστόπουλος