



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξενοφώντος 15^Α | 10551 Αθήνα

www.dakepe.gr | info@dakepe.gr

10/03/2020

Ανακοίνωση Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. με αφορμή τα γεγονότα στον Έβρο

Με μια ακόμη πολύμορφη στρατηγική επιχείρηση του απολυταρχικού και αλαζονικού καθεστώτος Ερντογάν βρισκόμαστε αντιμέτωποι ως χώρα τα τελευταία 24ωρα.

Ο «σουλτάνος», εδώ και χρόνια, με την ανοχή και συνενοχή, σε αρκετές περιπτώσεις, Ε.Ε., Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας εισέβαλε στη Συρία, έχει εγκαθιδρύσει στην Τουρκία ένα καθεστώς διώξεων και εξόντωσης των Κούρδων καθώς και τρομοκρατίας, φίμωσης και προσπάθειας αφανισμού κάθε αντίθετης, στην πολιτική του, φωνής.

Στην παρούσα συγκυρία, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα εσωτερικά αδιέξοδα της Τουρκίας και επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσει τον ρόλο και την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή, ασκεί πιέσεις προσβλέποντας ακόμα και σε επιπλέον οικονομικά οφέλη – πέραν των δισεκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχει λάβει για προγράμματα βοήθειας για τους 3,7 εκατομμύρια Σύριους μετανάστες που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος στο πλαίσιο συμφωνιών που έχει υπογράψει με την Ε.Ε.- **εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία και παρωθεί σε εισβολή στη Ελλάδα** (ως πύλη της Ε.Ε.), λειτουργώντας ως στυγνός διακινητής, χιλιάδες μετανάστες (όπου με απάνθρωπο τρόπο ως εμπροσθοφυλακή χρησιμοποιούνται τα γυναικόπαιδα) από διάφορες χώρες που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, ποινικούς που απελευθερώνει από τις τουρκικές

φυλακές, «τζιχαντιστές» του πολέμου στη Συρία και (ως κάλυψη!) κάποιους πρόσφυγες που έχουν προκαλέσει και οι δικές του στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με ανάμικτα αισθήματα ανησυχίας, οργής και αγανάκτησης γινόμαστε μάρτυρες της εξέλιξης μιας πολεμικής στρατηγικής, μιας σοβαρής απειλής για αποσταθεροποίηση στην πατρίδα μας. Επίλεκτες, ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στη μεθόριο και εκτοξεύουν δακρυγόνα κατά των δυνάμεων της Ελλάδας που επιτελούν το καθήκον της φύλαξης των συνόρων ή σπλίζουν με αυτά και με πέτρες τα χέρια όλων αυτών που συνωστίζονται στα σύνορα έχοντας λάβει τη διαβεβαίωση από την τουρκική προπαγάνδα ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η από θαλάσσης δράση των διακινητών μεταναστών προς τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Όλα αυτά υπό την επίβλεψη τουρκικών ελικοπτέρων, με αμέτρητες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την τουρκική αεροπορία και με συνεχείς δηλώσεις πολιτικών αξιωματούχων ότι αυτά που ζούμε είναι μόνο η αρχή και αυτά που θα ζήσουμε θα είναι πολύ χειρότερα.

Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι η χώρα μας δεν έχει, πλέον, κανένα περιθώριο υποδοχής χιλιάδων μεταναστών οι οποίοι από τη στιγμή που θα εισέλθουν (ή στην περίπτωση του Έβρου θα εισβάλλουν) στη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι σ' αυτήν αφού οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κλείσει τα σύνορά τους έχοντας εκφράσει την αδυναμία τους και κάποιες την απροθυμία και την άρνησή τους να δεχτούν μετανάστες..

Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέχοντας παρασάγγας από την Ευρώπη των αξιών που οραματιζόμαστε όσοι πιστεύουμε σ' αυτήν, επιλέγει να μετατρέπει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, ανθρώπων που επιθυμούν να φτάσουν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο με βάση τις συνθήκες – συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Μιας Ευρωπαϊκής

Ένωσης που, **αδυνατώντας να λάβει και να εφαρμόσει δυναμικές πολιτικές αποφάσεις**, κλείνει τα μάτια στο δολοφονικό τουρκικό καθεστώς και αρνείται να προχωρήσει τόσο σε μια αποφασιστική καταδίκη του όσο και σε συγκεκριμένα μέτρα αναχαίτισης της πολιτικής και της στρατηγικής του.

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χαιρετίζει και απευθύνει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ακρίτες του Έβρου που με την υπερήφανη στάση τους και τις άμεσες αντιδράσεις τους ανέλαβαν να υπερασπιστούν τα σύνορά μας παρέχοντας ανεκτίμητη βοήθεια στις ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις βίαιες επιθέσεις που εξαπέλυσε ή υποκίνησε το τουρκικό κράτος εναντίον τους. Σε αντιδιαστολή, δεν μπορούμε να μην καταδικάζουμε την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης και της αστυνομίας, τις προηγούμενες ημέρες σε Σάμο, Χίο και Λέσβο με την αναίτια αστυνομική βία ενάντια στους **ανθρώπους που σηκώνουν εδώ και χρόνια το βάρος της διαχείρισης του προσφυγικού – μεταναστευτικού στη σκιά των διαχρονικά ελλειμματικών και λανθασμένων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων.**

Μέσα σ' αυτό το σκηνικό δεν μπορεί, όμως, να μην επισημάνουμε τον «ιδιαιτέρο» ρόλο που επιχειρούν να παίξουν οι «διεθμιστές» και οι δήθεν «αλληλέγγυοι», αυτόκλητοι και μοναδικοί (όπως αυτάρεσκα θέλουν να εμφανίζονται) υπερασπιστές προσφύγων και μεταναστών που **δεν διστάζουν να στιγματίζουν τους κατοίκους του Έβρου και των νησιών** (και όποιον άλλον ανησυχεί για το μέλλον της χώρας), ως «ρατσιστές» και «εθνικιστές». Οι, κάποτε(;) λάτρεις της ευημερίας των τειχών που χώριζαν την Ευρώπη στα δυο κι έσπερναν την οδύνη και τη δυστυχία είναι τώρα (μαζί με τις Μ.Κ.Ο.) υπερασπιστές της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων (μόνο, όμως, της Ελλάδας στην πράξη, αφού οι άλλες χώρες έχουν κλείσει τα δικά τους σύνορα και της μετατροπής της χώρας σε αποθήκη ψυχών). **Αποδίδονται σ' ένα ανθελληνικό παραλήρημα όπου**

ταυτίζουν την αγάπη για τον τόπο μας με τον εθνικισμό. Εξισώνουν τη λογική άποψη, ότι δεν είναι δυνατόν να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες, με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Δεν βλέπουν τα τουρκικά δακρυγόνα, δεν αντιλαμβάνονται τις υποκινούμενες επιθέσεις και δεν διστάζουν να υιοθετούν και να χρησιμοποιούν την ίδια προπαγανδιστική επιχειρηματολογία που η «βιομηχανία» κατασκευής και διασποράς ψευδών ειδήσεων του «καθεστώτος» Ερντογάν χρησιμοποιεί για πολλοστή φορά, μιλώντας για βία εκ μέρους της Ελλάδας.

Οι κάτοικοι, όμως, αυτών των περιοχών έχουν δώσει αγώνες και έχουν προσφέρει περίσσειμα ψυχής και μόχθου για να προσφέρουν σε πρόσφυγες και μετανάστες μια καλύτερη ζωή στη χώρα μας. Είναι αυτοί που έχουν σώσει ζωές που κινδύνευαν από τη βαναυσότητα των Τούρκων δουλεμπόρων. Είναι αυτοί που άνοιξαν τα σπίτια τους κι **έκαναν την αλληλεγγύη πράξη.**

Οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας υποδεχτήκαμε πάντα τα παιδιά των ξεκληρισμένων αυτών οικογενειών με μια μεγάλη αγκαλιά και με πολλή αγάπη, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας για να τους προσφέρουμε ασφάλεια και γνώση. **Ως Έλληνες και ως εκπαιδευτικοί έχουμε ριζωμένες μέσα μας πανανθρώπινες αξίες** και αυξημένο το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ως λαός έχουμε βιώσει την προσφυγιά, τον ξεριζωμό και την αγριότητα των γενοκτονιών.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως οι πόλεμοι (που δημιούργησαν για το κέρδος αυτοί που εμφανίζονται ως εγγυητές σταθερότητας) γεννούν τη φτώχεια, τη δυστυχία και την προσφυγιά και ενώνοντας τη φωνή μας με όποιον πρεσβεύει το ίδιο ζητάμε την άμεση παύση τους. Πιστεύουμε επίσης, όμως, πως **ο μεγάλος αγώνας είναι για την επικράτηση της ειρήνης και της ευημερίας σε όλον τον πλανήτη.** Δεν βλέπουμε, όμως, ως λύση τον ξεριζωμό, την προσφυγιά την, δίχως

όρους και κανόνες ανεξέλεγκτη μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καθαρά οικονομική μετανάστευση. **Δεν ονειρευόμαστε πρόσφυγες - φτηνό εργατικό δυναμικό** (βούτυρο στο ψωμί των επιδιώξεων των, ανά τον κόσμο, συμφερόντων για μείωση του εργατικού κόστους) που θα ζητούν την ελεημοσύνη και θα στοιβάζονται κατά δεκάδες σε σπίτια - τρώγλες. Θέλουμε ελεύθερα κράτη που οι κάτοικοί τους θα παλεύουν σε περιβάλλον ειρήνης για μια καλύτερη ζωή, έθνη που θα σέβονται τις διαφορές και θα αναζητούν προσεγγίσεις. Ας σταματήσουν λοιπόν οι κράχτες των, δήθεν, ανοιχτών συνόρων να χύνουν «χολή» για όποιον δεν θέλει την πατρίδα του υποχείριο των επιδιώξεων της Τουρκίας του «σουλτάνου» Ερντογάν.

Ως **Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης** δηλώνουμε ένα βροντερό «παρών» σε κάθε αγώνα για ειρήνη και ευημερία των λαών, στηρίζουμε την τιτάνια προσπάθεια των συμπολιτών μας, που δίχως ακρότητες, με ανθρωπιά και αγάπη για την πατρίδα, αγωνίζονται ενάντια στον υβριδικό, ανέντιμο πόλεμο της Τουρκίας του Ερντογάν και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση αλλαγής της πολιτικής της και αντίστοιχης πίεσης προς Η.Π.Α., Ρωσία και Τουρκία για παύση των πολέμων και άρση των πολιτικών που γεννούν προσφυγιά και ξεριζωμό.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.