



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξενοφώντος 15^Α | 10551 Αθήνα

www.dakepe.gr | info@dakepe.gr

10/03/2021

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία

Θλιβερές εικόνες βίας κατακλύζουν, για μια ακόμη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο. Η τυφλή οργή και η εκδικητική βία δεν οδηγούν, όμως, πουθενά. Χθες γίναμε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων με θύμα έναν νέο άνθρωπο που έκανε το «λάθος» να φοράει στολή αστυνομικού.

Κάποιοι από τους επιλεκτικά και εξαιρετικά ευαίσθητους προχθεσινούς επικριτές τής, ομολογουμένως, αναίτιας και σκληρής επίθεσης αστυνομικών, σήμερα παραμένουν εκκωφαντικά άφωνοι.

Στην «αλά καρτ» σκέψη τους και στις τοποθετήσεις τους αντί να καταδικάσουν, απερίφραστα και emphaticά οποιαδήποτε μορφή βίας, απ' όπου κι αν προέρχεται, την κατηγοριοποιούν για να την αιτιολογήσουν ή/και να την υποστηρίξουν, κατά περίπτωση, δείχνοντας, εν τέλει, προκλητική αδιαφορία για την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Για τη **Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.)** δεν υπάρχει «καλή» και «κακή» βία, αναιτιολόγητη και δικαιολογημένη. Η βία από όπου κι αν προέρχεται είναι πάντα κατακριτέα και καταδικαστέα. Και ακόμα πιο κατακριτέοι είναι αυτοί που την υποκινούν ή την υποθάλπουν, ανάλογα με την προέλευσή της.

Είναι υποχρέωση όλων, ιδιαίτερα όσων πιστεύουμε στη δημοκρατία, να λειτουργούμε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, χωρίς παρωπίδες, μακριά από στενόμυαλες και ρηχές πολιτικές αναλύσεις και να συμβάλλουμε, με την προώθηση

ψυχραιμωv και αντικειμενικώv προσεγγίσεων, στην εμπέδωση της κοινής αντίληψης ότι η βία μόνο δημιουργεί προβλήματα.

Η δημοκρατία καλλιεργείται μόνο με νηφάλιες προσεγγίσεις και σεβασμό στην προσωπικότητα και τη ζωή του άλλου.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.