



Οκτώβριος 2022

**5 Νοεμβρίου 2022 – Εκλογές Αιρετών
Συμμετέχουμε – Επιλέγουμε – Εκλέγουμε γνήσιους αιρετούς σε
Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε.**

Θωρακίζουμε τον θεσμό - Αποκαθλώνουμε τους δοτούς

Πέρασαν δύο χρόνια από τη στιγμή που, έπειτα από έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., και με ψήφο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., αποφάσισε να καλέσει τους εκπαιδευτικούς σε αποχή από τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια. Έγινε σαφές στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι θα έπρεπε να εισακούσει την πρόταση της Δ.Ο.Ε. για **πραγματοποίηση των εκλογών** όταν θα υπήρχαν **ευνοϊκότερες συνθήκες**, όσον αφορά στην κατάσταση της πανδημίας, που θα καθιστούσαν τη **διενέργεια των εκλογών ασφαλή, με τη δια ζώσης παρουσία των συναδέλφων**, σε **εργάσιμη ημέρα χωρίς άδεια** και με **παράταση, μέχρι τότε, της θητείας των αιρετών** που είχαν εκλεγεί το 2018, όπως προβλέπονταν, άλλωστε, από ρύθμιση που είχε ψηφιστεί. Ο κλάδος με το πολύ υψηλό ποσοστό αποχής του 95% απάντησε στην εμμονική άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία αναλογιζόμενη την ήττα της όφειλε να αναγνωρίσει ότι δεν υπήρξαν εκλογές αιρετών και να προχωρήσει στην πραγματοποίησή τους σύμφωνα με τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε.

Σε απόλυτη διάσταση με τη δημοκρατία αλλά και τη στοιχειώδη λογική, **η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επέλεξε τον δρόμο του αυταρχισμού και, αγνοώντας το ηχηρό μήνυμα των εκπαιδευτικών, αποφάσισε να ορίσει δοτούς στη θέση των αιρετών** και μάλιστα με πρόβλεψη νόμου. Κατέδειξε με σαφήνεια το πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατική εκπροσώπηση των εργαζομένων όταν νομοθέτησε τη ρύθμιση που έδινε στον εργοδότη το δικαίωμα να αποφασίζει και να (δι)ορίζει τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Δυστυχώς, η διετία που παρήλθε, παρά τον αγώνα των πιο πρόσφατων εκλεγμένων, με καθολική συμμετοχή των συναδέλφων, από το 2018 αιρετών και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπήρξε μια διετία δίχως την εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών στα συμβούλια που λαμβάνουν αποφάσεις για τον εργασιακό τους βίο.



Κυριάρχησε, σε πολλές περιπτώσεις η αυθαιρεσία της διοίκησης και η καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και του επιτελείου της.

Σήμερα, με την πανδημία να απουσιάζει από την καθημερινή ατζέντα του Υπουργείου, σε μια επίδειξη αυταρχισμού (όπως συχνά πράττει έναντι των εκπαιδευτικών) η Υπουργός Παιδείας αποφασίζει, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και πάλι, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι σαφές ότι «ποντάρει» στην έλλειψη αντανakλαστικών και ευελιξίας που, υποθέτει ότι θα επιδείξει η Δ.Ο.Ε. (αλλά και η Ο.Λ.Μ.Ε.). Ασφαλώς και **είναι πολύτιμη και απόλυτη προτεραιότητά μας η δια ζώσης ψηφοφορία** (με χρήση και υβριδικών μεθόδων για ενίσχυση της συμμετοχής των συναδέλφων). Όμως, ως εκπαιδευτικοί, γνωρίζουμε την αξία της ορθής ανάγνωσης της ιστορίας. Μια επανάληψη της τακτικής του 2020 θα αποτελούσε **«βούτυρο στο ψωμί» της Υπουργού και θα σηματοδοτούσε άλλα δυο χρόνια αδιαφάνειας** στη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων με την **αδυναμία ελέγχου των ενεργειών της διοίκησης** από τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.

Δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε να επαναληφθεί και να παγιωθεί η μύχια επιθυμία και συστηματική προσπάθεια για απουσία αιρετών από όλα τα συμβούλια.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν υιοθέτησε ούτε την πρόταση επανάληψης της τακτικής της αποχής (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) αλλά ούτε και αυτή της εκλογής «αιρετών» με διαδικασίες των Συλλόγων (Α.Σ.Ε.), κάτι ανέφικτο αφού προσκρούει στο νομοθετικό πλαίσιο των συγκεκριμένων εκλογών οι οποίες διενεργούνται από τη διοίκηση. Οι προτάσεις αυτές «λύνουν τα χέρια» της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέροντάς της πολύτιμες υπηρεσίες, αφήνοντας επί της ουσίας την αιρετή εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών στα χέρια της διοίκησης.

Για τη Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης **η απόφαση συμμετοχής στις εκλογές, απόφαση της πλειοψηφίας των δυνάμεων του κλάδου, αποτελεί απόφαση ευθύνης. Απόφαση υπεράσπισης, θωράκισης και ενδυνάμωσης του θεσμού του αιρετού** απέναντι στην επιδίωξη της κυβέρνησης για







εξαφάνισή του. Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. συνειδητά αντιπαλεύει υπεύθυνα, τεκμηριωμένα και αγωνιστικά τις πολιτικές που υπονομεύουν το δημόσιο σχολείο (π.χ. «αξιολόγηση» των νόμων 4692/20 και 4823/21) όχι «τυφλά» και με ιδεοληπτικές παρωπίδες αλλά με γνώμονα τις εξελίξεις στις επιστήμες της αγωγής, τις ψηφισμένες θέσεις και το συμφέρον του κλάδου. **Δεν χαρίζουμε τους αιρετούς** στην Υπουργό Παιδείας όπως (συνειδητά άραγε;) πράττουν όσοι «πετούν την μπάλα στην εξέδρα» θέτοντας ως διακύβευμα μόνο τον τρόπο ψηφοφορίας και όχι την ουσία που είναι η ύπαρξη αιρετών με διευρυμένη συμμετοχή των συναδέλφων στην εκλογή τους και η δημοκρατική λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Η, για πολλοστή φορά, στάση ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ αλλά και Α.Σ.Ε. να αντιστρατεύονται πλειοψηφικές αποφάσεις και τακτικές όταν δεν τις έχουν ψηφίσει οι ίδιοι, μόνο δημοκρατία δεν θυμίζει. Και είναι πολύ μεγάλο θεσμικό και καταστατικό ατόπημα η παρακίνηση προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να λαμβάνουν αποφάσεις ενάντια στη στρατηγική και τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. Σπέρνουν ανέμους αλλά, δυστυχώς, τις θύελλες θα τις θερίσει εξ αιτίας τους ο κλάδος, αφού καλλιεργούν τον διχασμό σε μια ακόμη κρίσιμη στιγμή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Οδηγούν, μοιραίοι, «ως πρόβατο επί σφαγή» τον κλάδο στο σχέδιο της κυβέρνησης για ανεξέλεγκτη διοίκηση και απόντες εργαζόμενους. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους...

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των μοιραίων οργάνων της.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε στις εκλογές της 5^{ης} Νοεμβρίου 2022:

-  **Να υπάρχει μαζική, αποφασιστική συμμετοχή του κλάδου.**
-  **Να εκλεγούν γνήσιοι αιρετοί εκπρόσωποί του με την ψήφο του.**
-  **Να μπει τέρμα στους δοτούς «εκπροσώπους».**
-  **Να αποκτήσουμε ξανά δύναμη στα υπηρεσιακά συμβούλια ακυρώνοντας στην πράξη τους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.**

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.